



Asse-Terheide.

Kleine Raak editie oktober 2012

Beste K.W.B. vrienden,

Als de “mooie zomer weer eens voorbij is”, en de Hopduvelkoorts verdwenen valt het leven in Terheide niet helemaal stil. Neen, want Pater Hugo werd gevierd, Terheide en heel de wijde omgeving werd met verkiezingsaffiches versierd. Een autoluwe zondag, de startdag van KSA en VKSJ, het Mosselvestijn, de Kaas- en wijnavond van de parochie brachten of brengen nog heel wat mensen samen.

KWB Terheide deed en doet daaraan natuurlijk vlijtig mee. De Hopduvelstoet is een hele onderneming waar heel veel energie in gestoken werd. Genieten van het openingspektakel in CC De Horinck is natuurlijk veel eenvoudiger, even in de rij gaan staan om de nodige kaarten te kopen, de kaarten aan de man brengen en gaan kijken.

Intussen is het kaartseizoen ook begonnen en met 16 x 4 deelnemers hebben we een mooi startgetal.

In oktober kaarten we natuurlijk weer op de laatste vrijdag van de maand maar we halen ook onze stapschoenen boven om van de pompoentocht en de herfstwandeling te genieten.

Info over deze activiteiten en verslagen van wat voorbij is zijn de hoofdbrok van deze Kleine Raak.

Je kunt dit blad ook inkijken op onze website : www.kwb-terheide.be . Met veel dank aan Godfried die sinds enkele maanden deze site heropstartte.

Vorige week viel ook de omslag met lidkaarten 2013 in mijn bus. Voor 15 december mag je weer je wijkmeester verwachten met de gekende vraag : “Blijf je lid van onze KWB afdeling ?” We hopen dat ons programma met een 30 tal activiteiten voldoende keuze biedt. Met onze eerder kleine bestuursploeg, gelukkiglijk aangevuld met heel wat actieve leden als vrije medewerkers kunnen we als KWB afdeling heel actief bezig zijn.

Graag wil ik bij de start van het nieuwe werkjaar onze groep bestuursleden en medewerkers daarom van harte danken voor hun blijvende inzet en hulp.

Het jaarprogramma vind je ook in dit blaadje.... Verlies het niet uit het oog..... De vaste items: kook- en kaartavonden vonden reeds hun plaats op de kalender. Het Breugelfestijn, volgend jaar een weekje vroeger, dus de voorlaatste zaterdag van juni, de survival en het KWB weekend zijn ook blijvers.

In mei kunnen we meegenieten van de afscheidsshow van de Nieuwe Snaar in de nieuwe cultuurzaal van Asse En de zoektocht naar een paar actieve bedrijven om te bezoeken is ook gestart.

Je merkt dus wel dat we niet bij de pakken blijven zitten en met jullie medewerking van Terheide een "bruisende buurt " willen maken.

het KWB-bestuur



Groepsfoto gezinsweekend 2012 De Lork

Activiteiten kalender 2012-2013 KWB Asse-Terheide

Oktober

Vrijdag 19 oktober : Pompoentocht , vertrek 19u30 – 20u30. Assestraat.

Vrijdag 26 oktober : Kaartavond 2 , 19u. Parochiezaal

Zondag 28 oktober : KWB Herfstwandeling 14u.

November

Maandag 5 november : Kermischiëting Café '3 voor 1 frank'

Vrijdag 16 november : Stekballing, Lombeek 20u

Vrijdag 30 november : Kaartavond 3 , 19u. Parochiezaal

December

Zaterdag 1 december : Sint komt op bezoek bij KWB-kinderen.

Vrijdag 7 december : Kookavond 1 , 19u. Parochiezaal

Vrijdag 28 december : Kaartavond 4 , 19u. Parochiezaal

Januari

Vrijdag 4 januari : Nieuwjaarsreceptie , Parochiezaal

Zaterdag 19 januari : Familiebowling, 20u.

Vrijdag 25 januari : Kaartavond 5 , 19u. Parochiezaal

Februari

Vrijdag 1 februari : Boogschieting Café '3 voor 1 frank'

Vrijdag 8 februari : Kookavond 2 , 19u. Parochiezaal

Vrijdag 22 februari : Kaartavond 6 , 19u. Parochiezaal

Maart

Vrijdag 8 maart : Kookavond 3 , 19u. Parochiezaal

Zaterdag 9 maart : Asse proper , 9u aan de kerk

Vrijdag 29 maart : Kaartavond 7 , 19u. Parochiezaal

April

Zaterdag 28 april : Slotfeest koken, Parochiezaal

Mei

Vrijdag 3 mei : Nieuwe Snaar - Cultuurzaal Asse

Bedrijfsbezoek, ... nog nader te bepalen.

Weekend 31/2 juni : 6e overlevingstocht.

Juni

Zaterdag 22 juni : 9e Breughelavond, Parochiezaal

Juli

Zondag 7 juli : Fietstocht

Augustus

Zaterdag 3 augustus : Jaarlijkse barbecue, 18u. Parochiezaal

Weekend 23-24-25 augustus : Gezinsweekend

Gezinsweekend De Lork Kemmel 24-25-26 augustus

Zaterdag : op stap rond de kemmel

Ontbijt : "zo vroeg mogelijk".... dus om 8 uur aan tafel want we staan voor een goed gevuld programma. Heel de dag heeft te maken met WO I en later, konden we lezen in het programma-overzicht van die dag.

Na een smakelijk, ietwat sober ontbijt en met een regenbuitje als gezelschap konden we op stap.

De Kemmelberg is misschien wel HET oorlogssymbool in Heuvelland. Op de top ervan keken we naar het Frans oorlogsmonument, één van de belangrijkste van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Het "Monument aux soldats Français" heet in de volksmond "Den Engel". Op de flank van de berg bevindt zich ook het Ossuaire, het Franse massagraf dat herinnert aan de zowat 5000 Franse gesneuvelden die de Slag om de Kemmelberg geëist heeft.

Daarna stapten we naar de Lettenberg, een zijheuvel van de Kemmelberg (97 m hoog). Vanop de heuveltop had men een zicht over de frontlijn van Mesen naar Ieper. In de flanken bouwden de Britten enkele ondergrondse hoofdkwartieren die toegang gaven tot een ondergronds brigadehoofdkwartier en slaapplekken. Nu is één van de bunkers, die men wel vrij kan bezoeken ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen.

Het bezoek aan de Commandobunker Kemmel waar we om 11.45 u werden verwacht werd aangekondigd als een boeiende ervaring, een "topervaring voor iedereen. Jong of oud krijgt er voeling met de militaire geschiedenis, een getuigenis van de Koude Oorlog in België.



De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede tussen de communistische wereld en het Westen in de tweede helft van de 20^e eeuw, een tijd van wereldwijde conflicten en spanningen vooral tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Hun "strijd" op economisch, industrieel, technologisch, sportief, politiek en ideologisch vlak mondde uit in een militaire competitie : de Wapenwedloop.

Begin jaren vijftig, bouwden België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en Luxemburg een geheime coördinatiebunker in de flanken van de Kemmel. Wanneer deze klaar was bleef hij echter ongebruikt omdat de NAVO inmiddels een eigen systeem geïnstalleerd had. Pas in 1963 werd de bunker ingericht als hoofdkwartier in geval van oorlog, conflict of oefening.

Met de val van de Berlijnse Muur in 1989 verloor de commandobunker zijn direct militair nut en kwam hij terecht op de lijst van "te verkopen militaire domeinen". Zover kwam het echter niet en nu kan men de drie ondergrondse verdiepingen met meer dan 50 lokalen bezoeken. In de bunker is de tijd als het ware stil blijven staan. Alles is zoveel mogelijk in originele staat. Het lijkt alsof de militairen elk moment hun plaats opnieuw kunnen innemen. Een negen meter lange tijdbalk geeft een overzicht van de geschiedenis na WOII.

Een indrukwekkende belevenis.

Na een eetstop in 't Hommeltje stapten we naar het infocentrum van Kemmel om de documentaire Zero Hour te bekijken. Volgend bezoekdoel was de Pool of Peace. Op 7 juni 1917 brachten de Britten daar 19 ondergrondse mijnen tot ontploffing, de zogezegde Mijnslag die enorme kraters in het landschap maakten. De Pool of Peace, met een doorsnede van 129 en 12 m diepte is de grootste en meest indrukwekkende. Inmiddels was het opnieuw gaan regenen en vooral waaien zodat we vlug in de auto's stapten en naar Wijtschate reden we naar de Duitse loopgravensite mochten ontdekken.



Bayernwald is de waarheidsgetrouwe reconstructie op kleine schaal van 320 m loopgraven, 4 bunkers en 2 mijnschachten ... gebouwd van 1917 tot zomer 1917, een grote oninneembare vesting.

Na alle bezoeken en een verfrissing in Wijtschate was het hoog tijd om naar De Lork weer te keren voor het avondmaal om daarna het avondprogramma, Last Post en bezoek aan Ieper aan te vatten.

Flor



Zondagmorgen: het bolspel

Zondagvoormiddag is op het KWB weekend traditioneel een keuzevoormiddag met meestal 2 of 3 mogelijkheden. Dit jaar voelde zich niemand echt geroepen om zich aan muurklimmen in de sportzaal te wagen.... Ook de andere sportieve mogelijkheden vonden geen liefhebbers. Dus trokken we na het opruimen van de kamers en de groepsfoto na "enig overleg" naar het Kemmelse dorpsplein. Daar hadden we immers de bolbaan voor een uur gereserveerd. Maar het café Het Labyrint is geen gewoon café, neen het is café, restaurant, kunstgalerij, tuin met doolhof, een Keltenkamer met vondsten uit de wereld van de Kelten en een enorme speelgoedverzameling een massa beelden en oude voorwerpen. Je kan er kijken naar allerhande café- en trekspelletjes maar op de binnenkoer kan je zelf allerlei spelletjes uitproberen.

Met "ervaren bowlingspelers en stekbollers" was de keuze vlug gemaakt. We zouden ons laten "inwijden in de edele kunst van het bolspel" De jonge dame die de uitleg gaf had het eerst wat moeilijk met haar klas want de leerlingen dachten dat zij het soms beter wisten dan wat zij



voorstelde..... tot we begonnen ! Toen bleek dat een duwtje, niet meer dan een zuchtje wind de dikke schijf aan het rollen bracht, dikwijls met te veel snelheid en via allerlei kronkels bochten en zwijmbewegingen net in de weg te gaan liggen van de volgende speler of met flinke vaart voorbij het doel in de eindgoot te belanden. We leerden ook dat zo hard gooien dat de houten schijf terugbotst geen punten opleverde. Ondanks alle raadgevingen en tactische besprekingen door de specialisten terzake wonnen wij wel de wedstrijd... zelfs al was Bruno net voor het einde een tijdje buiten strijd door een wesp die ook kan zijn drank kwam proeven met pijnlijke gevolgen : een gezwollen lip en een dode wesp.

Het uur was voorbijgevlogen, extra tijd bijkopen kon niet dus keken we nog even rond in "het Labyrint" om "speels te dolen door kunst, humor en verleden", zoals het mooi in de reclame stond. We kwamen werkelijk ogen en tijd te kort om alles te bekijken en te bespreken.

Spijtig genoeg was deze zondag de allerlaatste dag dat "Het Labyrint" open was. De huurders zagen een hogere huurprijs en andere "brouwerijverplichtingen" niet meer zitten en wilden, gezien hun leeftijd van welverdiende rust genieten.

Wij waren blij met wat we zagen en hopelijk gaat er weinig verloren van de schatten die hier verzameld waren.

Op www.hetlabyrint.be staat : Het Labyrint is gesloten wegens einde huurovereenkomst. Komt er een nieuwe uitbater ? Que sera, sera.

Toch bedankt voor de interesse.

Flor

Zondagnamiddag: zweven tussen Rode en Zwarte berg

Na het middagmaal was het tijd om te vertrekken, nog niet naar huis maar naar Westouter aan de Frans-Belgische grens waar we dank zij een kabelbaan, gebouwd in 1957 de streek tussen



Vidaigneberg en Baneberg, twee zijtoppen van de beter bekende Rode Berg en Zwarte Berg vanuit de

hoogte konden bekijken.

Iedereen kan veilig in- en uitstappen, soms hinderden de takken wel even maar na de landing was het tijd voor de laatste pint, als slot van een geslaagd weekend.

Het was weer een ontspannend, inspannend, tof, gezellig, een beetje zonnig, een beetje nattig, lekker vermoeiend en sportief weekend.... De wens waarmee onze "programmabrief" eindigde werd weer gerealiseerd. Doelstelling bereikt !



Flor

👍 *Uitslag Kaartavond*

28 september.

2	Van Malder Rudy	224
10	Van Holsbeeck Lucien	167
20	Willems Raymond	143
26	Monné Chris	116
28	Nevens David	110
35	Uyttersprot Jean	97
36	Luypaert Pierre	93
45	Willems Constant	78
49	Matthijs Marcel	56
51	Boriau Jozef	50
56	Weeckers Lea	35



Het nieuwe seizoen begon nogal rommelig: de eerste kaarters arriveerden al om 18.20u, terwijl we nog de broodjes aan het smeren waren, de koffie nog een tijdje moest doorlopen en de computer nog moest opwarmen. De laatste om in te schrijven arriveerde om 19.40u... Vooraleer alle 16 tafels konden beginnen kaarten was het al snel kwart voor acht. Het was elke reeks wel héél lang wachten op een of andere tafel, te wijten aan "trage kaarters" of verkeerd punten opgeschreven. Toen uiteindelijk alle scores konden worden ingebracht was het al bijna half twaalf en dan weigert de printer dienst. Om een lang verhaal kort te houden: het was tegen middernacht vooraleer de gelukkigen met een kiekeken naar huis konden gaan slapen. Uiterst positief was het grote aantal helpers die er voor zorgden dat de mensen op tijd en stond van eten en drinken voorzien werden.

Met dank aan Flor voor de zaal klaar te zetten en de kippen te bestellen, Godfried voor het geluid, Pascal, Dirk, Bart R., Bart VH, Dimi, Jean Pierre, Aaron & Lisa voor de catering. Jean en Rudy voor nodige verbeter en optelwerk

Met genoeg helpers voor en achter den toog was de zaal vlug en proper opgeruimd en konden we nog wat bijpraten, de ene al wat langer dan de andere.

Tot de volgende kaartavond vrijdag 26 oktober 2012 start 19.30u stipt!

Rudy.

Komende activiteiten :

Herfstwandeling zondag 28 oktober Sint-Martens-Bodegem

Op de eerste dag van de wintertijd zullen we allen op tijd wakker zijn om 's namiddags in en rond Sint-Martens- Bodegem te wandelen.

De hopduvelmicrobe is nog steeds een beetje actief, daarom kozen we het Huisje Mostinckx met het Hoppemuseum en startplaats van de Hoppewandeling als doel.

We starten om 14 u aan Huisje Mostinckx, één van de laatste getuigen van de vak- en leembouw in het Pajottenland. De Hoppewandeling ,11 km lang, brengt ons naar Sint-Ulriks-Kapelle, de brouwerij Girardin met de nodige kronkelingen weer naar de startplaats.

In de schuur is drankgelegenheid en bracht Assenaar Joris Vanderveken, medeorganisator van de Hopduvelstoet, een interessante hoppeverzameling samen die we ook kunnen bezoeken.

Zondag 28 oktober sluiten we de deuren van het huisje want dan begint de winterrust voor de hopduvel.

Meer info over het huisje en de wandeling vind je op www.dilbeekserfgoed.be

Whist-kaartavonden

De whist-kaartavonden van KWB Asse-Terheide zijn ondertussen al gestart.

Geen paniek, er is nog plaats, er zijn nog kippen , en iedereen is welkom.

Noteer alvast de volgende data :

26 oktober, 30 november, 28 december, 25 januari, 22 februari en 29 maart.

Kermischiëting maandag 5 november.

De schiëting op maandagavond staat terug op het kermisprogramma, deze traditie mag niet verloren gaan en daarom proberen wij met KWB met zoveel mogelijk man mee te doen.

Schiëting begint om 19u, graag een kwartiertje vroeger aanwezig voor de inschrijving.

Stekbolling vrijdag 16 november.

Wij trekken met zijn allen nog eens naar Lombeek om er een potje te bollen.

Wij verdelen ons in 2 ploegen en de ploeg die het dichtst bij de stek ligt scoort punten.

Ambiance gegarandeerd.

Samenkomst op het Sint-Hubertusplein om 19u45 om dan naar Lombeek te rijden.

Inschrijving kookavonden 2012-2013

Nu inschrijven voor de kookavonden van 7 december, 8 februari & 8 maart.

U schrijft €12 per kookavond over op rekening BE90 6528 2094 4832 en dit ten laatste op 1 december.

Inschrijven kan ook via de website <http://www.kwb-terheide.be>. of met dit briefje.

Naam kok :

Schrijft in voor: **7 december**
 8 februari
 8 maart



Totaal: euro.

Sint en Piet op bezoek zaterdag 1 december

De Sint heeft ons al gecontacteerd om de gezinnen van kwb met kinderen terug een bezoekje te kunnen brengen. KWB Terheide gaat daar natuurlijk graag op in. De Sint start zijn toer op zaterdag 1 december om 14u

Om alles goed te kunnen organiseren willen we natuurlijk weten welke KWB families Sint en Piet die zaterdagmiddag willen ontvangen. We vragen daarom om vooraf (voor 15 november) in te schrijven via de antwoordstrook (afgeven bij je wijkmeester) of via de website.

Sint en Piet staan natuurlijk niet graag voor een gesloten deur en wij willen jullie niet verplichten heel de namiddag thuis te blijven.... daarom verdelen we de namiddag in blokjes van één uur. (Blok 1 van 14u tot 15u, blok 2 van 15u tot 16u en blok 3 van 16u tot 17u). Je mag enkele voorkeurblokken aanduiden en wij proberen alles netjes in elkaar te passen. De families die inschrijven krijgen nadien nog meer info over het bezoek.

Sint en Piet mogen bij ons, de familie

Adres langs komen op zaterdag 1 december,

Bij voorkeur in "blok" 1 2 3 (schrapp wat niet past).

